



PEUTER PARTY'S

1 KERST



Melanie van de Peut
Michel de Boer

Peuterparty 1

KERST

We brengen kerstfeest dicht bij peuters door te focussen op het baby'tje Jezus. Peuters zien veel baby's om zich heen: op het kinderdagverblijf waar ze naartoe gaan, in de oppasruimte, kleine nichtjes en neefjes of misschien heeft hun moeder zelf wel kortgeleden een baby gekregen. We brengen de Bijbel daarom dichtbij voor de peuters door ons te focussen op het geboorteverhaal, de dikke buik van Maria, liedjes zingen voor de baby en daarna met zijn allen samen met de wijzen op kraamvisite te gaan. Zo brengen we Kerst dichtbij!



Wat heb je nodig?

Mijn Peuterbijbel, uit het
zicht van de kinderen

•
Een gele ster uitgeknipt
uit papier

•
Cadeaupapier

•
Eventueel kinderscharen
(je kunt ook zelf knippen
bij de verwerking of
stukken voorknippen)

•
Plakband en genoeg
plakbandjes die je al van
tevorens tegen de tafelrand
plakt, zodat de kinderen
ze zo kunnen pakken.
(Soms kunnen peuters
al wel schilderstape zelf
afscheuren. Ze vinden het
vaak wel moeilijk, maar
ook interessant om mee
te experimenteren. Je
kunt dus ook wat rollen
schilderstape op tafel
leggen.)

•
Muziekinstrumentjes



1. Kom erbij!

Roep de peuters vanuit hun spel in de
kring met het volgende liedje:

**We maken een kringetje
Van jongens en van meisjes
We maken een kringetje
Van tralala**

Als alle peuters er zijn, maak je het liedje
af. Kijk zelf of je dit staand doet (iets
onrustiger) of zittend. Je kunt zittend ook
een buigende beweging maken met de
peuters.

**Maak nu een buiging
Maak nu een buiging
Bij de hand, bij de hand
Pak je vriendje bij de hand**



2. Welkom & gebed

'We gaan zo een verhaal lezen over God. God is altijd bij ons. Je kunt Hem niet zien, maar je kunt wel met Hem praten. Dat doe je door je handen te vouwen (*doe het voor!*) en je ogen dicht te doen.'

**Lieve God,
we komen vandaag samen bij U.**

Met ... en ... en ... en ... en ... en ...

(benoem de namen van de kinderen en leg
eventueel je hand zacht op

hun hoofd als je hun naam noemt)

Dat is fijn!

**Wilt U bij ons zijn als we lezen uit uw
boek?**

En dan zeggen we nu samen... 'Amen!'





3. Bijbelverhaal

Bijbelliedje

Vertel dat je er zin in hebt vandaag! Want vandaag is het kerstfeest. We vieren met het kerstfeest dat Jezus is geboren en dat verhaal gaan we nu uit de Bijbel lezen.

Zing met de kinderen voordat je uit de Bijbel leest en klap in je handen op de maat:

Hé, luister mee naar een nieuw verhaal

Een nieuw verhaal uit het boek van God

Hé, luister mee naar een nieuw verhaal

Een nieuw verhaal uit het boek van God

Introductie

Maar... waar is het boek van God nu? Waar is de Bijbel? De enige aanwijzing die jullie in de

kring zien liggen, is een van tevoren uitgeknipte gele ster. Vertel dat je nog wel een heel oud liedje kent over een ster. Zing het voor de kinderen:

(Op de wijs van 'Twinkle twinkle, little star')

**Twinkel twinkel,
kleine ster**

**O wat ben jij hoog
en ver**

**Schijn op kindje lief
en klein**

**Wijs ons waar we
moeten zijn**

**Twinkel twinkel,
kleine ster**

**O wat ben jij hoog
en ver**

Zeg: 'Dus, de ster wijst ons de weg naar het kindje. Misschien weet de ster waar

ons boek is. Kom, dan gaan we erachteraan!' Loop voorop met de ster hoog in de lucht, de peuters lopen achter je aan. Loop een kleine route, eventueel kun je bewegingen toevoegen: allemaal springen, een rondje draaien, onder de tafel door kruipen enzovoort. Stop de ster boven de Bijbel. Het is gelukt! Jullie hebben het

Extra vraag:

Wie is er weleens buiten geweest toen het donker was? Heb je toen een ster gezien?

boek gevonden. Ga samen met de kinderen en de bijbel in het kringetje zitten.

Vertel

Lees het bijbelverhaal *Jezus wordt geboren* op bladzijde 118 van *Mijn Peuterbijbel*.

Extra vraag voor peuters bij wie net een baby is geboren in de omgeving: Kwam er toen ook visite? En weet je nog een cadeautje dat de baby kreeg?

Tips:

- **In plaats van de kinderen op de deuren in het boek te laten kloppen, kun je ze ook op de grond laten kloppen: 'Klop klop klop!'**
- **Zing samen een slaapliedje voor baby Jezus en doe alsof je het boek als een baby in je armen wiegt. De kinderen zelf doen ook alsof ze een baby'tje wiegen in hun armen.**
- **Leuke afsluiting: laat de kinderen baby Jezus in het boek een kusje geven. 'Welterusten, baby Jezus!'**

Doe

Klap het boek even dicht en zeg: 'Nu is de baby geboren. Wat zou het leuk zijn om bij Hem op visite te gaan. Dat heet kraamvisite, en dan kunnen we baby Jezus een cadeautje geven! Wat voor cadeautje zou jij aan baby Jezus willen geven?'

De kinderen mogen rondlopen in de groepsruimte en iets uitkiezen dat zij aan baby Jezus zouden willen geven. Ga met zijn allen aan tafel zitten. De kinderen mogen proberen om hun cadeautje zelf in te pakken. Ze hebben hier vaak wel wat hulp bij nodig, maar laat ze

ook vooral zelf lekker experimenteren.

Als ze klaar zijn, ga je weer met zijn allen in het kringetje zitten.

Tip hierbij: als de kinderen wat onrustig zijn, kun je dit ook later doen, als ze weer even gespeeld hebben. Ze zullen ook niet allemaal tegelijk klaar zijn. Je kunt dit stukje van het verhaal ook helemaal weglaten en gewoon meteen gaan uitpakken. Volg je groep!

Vertel

Lees het verhaal *De wijze mannen* op bladzijde 126. Vertel dat zij ook op visite gaan bij baby Jezus. Maar: hoe moeten ze daar nu komen?



Tips:

- **Omdat je voorleest in een groep volg je de ster niet in het boek, maar in de lucht. Kijk telkens in het boek en doe je vinger in de lucht: 'Even kijken, en dan gaat de ster naar beneden, dan weer naar boven, hij komt bij een groot paleis – wie zou daar wonen? En dan gaat de ster weer naar boven... Ja, we zijn er!'**

Afsluiting

Laat de kinderen net als de wijzen op hun knietjes zitten. Laat ze aan het einde hun cadeautjes uitpakken voor Jezus. Benoem wat je ziet in de cadeautjes: 'Wauw, wat een mooie cadeaus hebben jullie uitgezocht voor Jezus!'



4. Muziek

Kling klokje klingelingeling

Het is leuk als hier instrumentjes aanwezig zijn! Geen instrumentjes? Doe dan met de kinderen net alsof je een belletje vast hebt en schud er hard mee in de lucht bij de woorden 'kling klokje klingelingeling'.

Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Laat de boodschap horen
Jezus is geboren
Voor die blijde klanken
Willen wij God danken
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling

Een koning is geboren

(Refrein - klap vrolijk in je handen)

Een koning is geboren
Een koning, een koning
Een koning is geboren
Heb je 't al gehoord?

Hij kwam op aarde wonen (maak een beweging met je vinger van boven naar beneden)

Als baby'tje zo klein (doe alsof je een baby'tje vasthoudt)

Voor alle mensen, ook voor jou...

(wijs peuters aan en laat bij de puntjes een spannende stilte vallen)

Wil Hij de Koning zijn! (applaus!)



5. Sluit af

Sluit af door te benoemen dat het leuk was en geef de kinderen een complimentje. Zeg dan met een geheimzinnige stem en een glimlach tegen de peuters:

**En nu...
is ons kringetje klaar.
We doen het boek
weer... dicht!
High five en...
spelen maar!**

(Pas de laatste zin aan aan jullie volgende activiteit: dat kan dus ook zijn 'en drinken maar' of 'en knutselen maar')

